



Samen zingen...



...in Huis ter Leede

Donderdag 7 april 2016, aanvang 19.30 uur in De Boulevard

Met medewerking van:

Kinderkoor 'Klein Vogelijn' o.l.v. Heleen Aalvanger

Jeugdkoor 'Kol Sjofar' o.l.v. Heleen Aalvanger

Mariëtte den Haan – Piano

Opening door dhr. A.M. de Rijke

Samenzang – Psalm 81 vers 1, 2 en 12

*1. Zingt nu blij te moê
't Machtig Opperwezen
Enen lofzang toe;
Om ons heilgenot
Worde Jacobs God
Met gejuich geprezen.*

*2. Zingt een psalm, en geeft
Trommels aan de reien;
Wat in Isrel leeft,
Roep' Zijn grootheid uit;
Harp en zachte luit
Moet Zijn roem verbreien.*

*12. "Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."*

Kinderkoor 'Klein Vogelijn'

- Kaarsjes in de nacht
- Welzalig de man
- Als je bidt

Jeugdkoor 'Kol Sjofar'

- Wees mij genadig, Heer'
- Gebed
- God heb ik lief

Samenzang – Rust mijn ziel, uw God is Koning

(Melodie: Hoger dan de blauwe luchten)

*Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.*

*Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.*

*Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!*

Pauze

Samenzang – Psalm 95 vers 2 en 4

*2. De HEER is groot, een heerlijk God,
Een Koning, die het zaligst lot,
Ver boven alle goôn, kan schenken.
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand;
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken.*

*4. Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.*

Kinderkoor 'Klein Vogelijn'

- Psalm 121
- Vrede zij u
- Stilte over alle landen

Jeugdkoor 'Kol Sjofar'

- Hoe lieflijk zijn Uw woningen
- Psalm 27

Sluiting door dhr. A.M. de Rijke

Samenzang – Blijf bij mij Heer

*Blijf bij mij, Heer', want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet!*

*Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt Uw trouwe, o blijf bij mij, Heer'!*

*'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn!*

*Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij!*