

Samen zingen...



...in Huis ter Leede

Vrijdag 27 februari 2015, aanvang 15.00 uur in De Boulevard

Met medewerking van:

Kinderkoor 'Klein Vogelijn' o.l.v. Heleen Aalvanger

Jeugdkoor 'Kol Sjofar' o.l.v. Heleen Aalvanger

Gerrie Müller – Piano

Heleen Aalvanger – Panfluit

Opening door dhr. A.M. de Rijke

Samenzang – Psalm 100: 1 en 4

Juich aarde, juich alom den HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Kinderkoor 'Klein Vogelijn'

- Laat ons met elkander
- Heilig is de Heer'
- Onze Vader

Instrumentaal intermezzo

Jeugdkoor 'Kol Sjofar'

- Zie de zon zo hoog daar aan de hemel
- De hemelen juichen

Samenzang – Vaste Rots van mijn behoud

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Pauze

Samenzang – Psalm 138: 1

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER',
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goôn,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der hoven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten Naam
Eerbiedig loven.

Jeugdkoor 'Kol Sjofar'

- Bij U komt mijn hulp vandaan
- Heer', wees mijn Gids

Kinderkoor 'Klein Vogelijn' en jeugdkoor 'Kol Sjofar'

- Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
- God is goed

Sluiting door dhr. A.M. de Rijke

Samenzang – Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.